

TAINIA: LAMPEDUSA IN BERLIN



Τίτλος ταινίας: **LAMPEDUSA IN BERLIN**

Σκηνοθέτης: **Mauro Mondello**

Σενάριο: **Paolo Lafratta**

Έτος παραγωγής: **2015**

Πρωτότυπη γλώσσα: **Γερμανικά**

Υπότιτλοι: **Αγγλικά**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

Η ταινία παρουσιάζει την καθημερινή ζωή των προσφύγων στο Βερολίνο που πήγαν, μέσω της Λιβύης, στην Ιταλία και μετά στην Γερμανία, στο Βερολίνο. Είχαν εργαστεί στην Λιβύη αλλά όταν ξεκίνησε ο Εμφύλιος πόλεμος, έφυγαν με μικρές βάρκες για την Ιταλία, διασχίζοντας την Μεσόγειο. Στην Ιταλία, δεν ήταν ευπρόσδεκτοι και πήγαν στην Γερμανία ελπίζοντας να βρουν άσυλο και δουλειά. Η γερμανική κυβέρνηση είναι απρόθυμη να χορηγήσει άσυλο επειδή τα άτομα αυτά πρέπει να επιστρέψουν στην Ιταλία. Βρίσκονται όμως τώρα στην Γερμανία, οι περισσότεροι για περισσότερα από 3 χρόνια και έχουν σκοπό να παραμείνουν εκεί. Διαθέτουν πολύ κουράγιο και δυναμισμό και έχουν ενταχθεί σε ένα τμήμα της γερμανικής κοινωνίας, παρόλο το εύρος των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ/ΣΧΟΛΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ TO LAMPEDUSA IN BERLIN

«Σεμία σοβαρή κατάσταση, δείχνουν ότι διαθέτουν κουράγιο και ανθεκτικότητα.»

«Βρήκαν τον τρόπο να μείνουν στην Γερμανία και έκαναν φίλους παρά τη δυσχέρεια της κατάστασης τους.»

«Έχαν να αντιμετωπίσουν πολλά εμπόδια σε καθημερινή βάση και συνέχιζαν να είναι ανοικτοί και να ελπίζουν.»

ΤΡΕΙΛΕΡ ΤΑΙΝΙΑΣ

<https://vimeo.com/111651510>

Η ταινία είναι διαθέσιμη σε DVD.